

NIET PREKEN MAAR PRIKKELEN



Niet iedereen zal het weten: het is in 2017 vijfhonderd jaar geleden dat Luther zijn 95 stellingen tegen een kerkdeur timmerde. Bovendien bestaan de levensbeschouwelijke afdelingen van de AOb honderd jaar. Een jubeljaar, dus tijd voor een nieuwe website, vertelt Henk Willigenburg, AOb-hoofdbestuurslid namens Bonaventura en CVHO.

Tekst Ad Moerman Beeld Joost Grol

Een echt jubeljaar dus?

“Bonaventura, de katholieke afdeling, bestaat in juni 2018 honderd jaar, de protestants-christelijke afdeling CVHO in december 2016. Wij vonden het leuk om samen een website aan de AOb cadeau te doen over de reformatie en de contrareformatie. Daar kan iedereen zijn kennis over deze brute tijden nog eens ophalen en verbreden. In de loop van dit jaar zullen we de site bovendien vullen met lesmateriaal.”

Luther. Wie was dat ook alweer?

“Luther nam stelling tegen de zelfverrijking, aflaathandel en protserigheid binnen de katholieke kerk. Deze stellingname leidde tot heel veel bloedvergieten gedurende vele tientallen jaren. En tot het ontstaan van de veel soberdere protestantse kerk. Luther hoort in het rijtje mensen waarin ook Gandhi en Martin Luther King staan. Want uiteindelijk stond Luther aan de basis van veel veranderingen ten gunste van gewone mensen.”

Een revolutionair?

“Tegen wil en dank. Hij heeft die brute periode niet gewild. Het liep uit de hand omdat de machthebbers het gesprek niet aangingen en de confrontatie zochten. Maar hij kaartte wel degelijk groot maatschappelijk onrecht aan.

Maar waarom die website?

Maar waarom die website?

“De mechanismen van toen zijn nog steeds aanwezig. Dat willen we laten zien. Het is maar een voorbeeldje; maar in de Zwarte Pietendiscussie staan de hakken ook zo in het zand. In plaats van dat men in gesprek gaat met elkaar over de onvermijdelijke aanpassingen. Ook Luther kreeg uiteindelijk waar hij om vroeg. Een man met een overtuiging – ‘Hier sta ik, ik kan niet anders’ – die uiteindelijk aan de basis stond van grote veranderingen.”

Is dat zo?

“Jazeker. Machthebbers begonnen ook zelf in te zien dat het zo niet langer kon. Zo stak een steenrijke bankiersfamilie in Augsburg bijvoorbeeld geld in de eerste sociale huurwoningen ter wereld, de Fuggerei. Die huizen worden nu nog steeds verhuurd voor één euro per maand. Ook werd er door heel Europa flink geïnvesteerd in scholing. De site staat vol met dit soort verhalen. Niet om te preken, maar om de lezer te prikkelen.”

Was die site veel werk?

“In 2013 ontstond het idee. Met zeven bestuurs- en oud-bestuursleden hebben we eraan gewerkt. De site is gebouwd door professionals en voor het eerst gepresenteerd op de NOT eind januari. De content die er nu op staat hebben wij zelf gemaakt, het lesmateriaal komt straks van docenten uit het hele land. Ons aandeel was ontzettend leuk en leerzaam om te doen. De belangrijkste les? Nieuwe denkbeelden en afwijkende standpunten moet je vooral niet verketteren. Praat met elkaar, dan kom je met zijn allen verder.”

Nieuwe site
over (contra)
reformatie

www.
reformatie
enonderwijs
nu.nl